

Ik wil mij gaan vertroosten

Melodie uit Antwerpen 1539

Bew. Jan Wisse

Gemengd koor : SAB

1Ik wil mij gaan ver- troos- ten in Je- su lij- den groot. Al
2Mijn zuch- ten en mijn ker- men zie aan ge- na- di- God! Ei-
3De tijd heb ik ver- lo- ren die Gij mij hebt ver- stand. Naar

heeft 'tge- staan ten boos- ten het me- nog wor- den goed. Al
laas, wil mijns ont- fer- men al heb ik uw ge- bod ver-
U wild' ik niet ho- ren, in on- den was'k ver- steend. Zeer

om mijn zon- der le- ven ben ik met druk be- vaan. dat
smaad te meen'- der u- re, ik wil mij beet'- ren gaan. Dit
traag ben deug- den, al heb ik goed ver- maan. Oor-

wil ik gaan be- ge- ven: o Je- su, zie mij aan!
doet mijn her- te treu- ren: o Je- su, zie mij aan!
sprong der eeuy' ge vreug- den, o Je- su zie mij aan!

Zicht exemplaar