

Eens was ik een vreemd'ling

Tekst naar R. M. Mc Cheyne

Vertaling J.J.L. ten Kate

Bewerking Jan Wisse

Mannenkoor TTBB

1.Eens was ik een vreem- d'ling voor God en mijn hart. Ik
4.Maar toen mij Gods Geest aan mij- zelf had ont- dekt, toen
5.Toen vlucht' ik tot Je- zus, Hij he- mij ge- red. Hij

ken- de geen schuld en ge- voel- de geen smart. Ik
werd in mijn zie- le de vre- ze ge- wekt. Toen
heeft mij ver- lost van het von- nis der wet. Mijn

vroeg niet: "Mijn zie- door- ziet gij uw lot? Hoe
voeld' ik wat ei- Gods hei- lig- heid deed, daar
heil en mijn vreed' en mijn le- ven werd Hij. Ik

zult gij recht- vaar- dig ver- schij- nen voor God?"
werd al- lij- deugd een weg- wer- pe- lijk kleed.
boog m'en ge- loofd' en mijn God- sprak mij vrij.

Stempel rood? Muziek legaal

© copyright by Jan Wisse. www.janwissemusicus.nl