

Eens was ik een vreemd'ling

Mannenkoor TTBB

Bew. Jan Wisse



1.Eens was ik een vreem- d'ling voor God en mijn hart. Ik
2.Al sprak daar een stem uit de hei- li- ge blaas van
4.Maar toen mij Gods Geest aan mij- zelf had on- dekt. Toen



ken- de geen schuld en ge- voel- de geen smart. Ik
'tLam met de zon- de der we- der be- laan. Ik
werd in mijn zie- le de vre- ge- wekt. Toen



vroeg niet: "Mijn zie- e, door- ziet gij uw lot? Hoe
zocht bij de kruis- wa- geen vei- li- ge wijk. 'kStond
voeld' ik wat ei- sen Gods hei- lig- heid deed. Daar



zult gij ree- vaar- dig ver- schij- nen voor God?"
blind van verr', in mij- zel- ve zo rijk.
werd al mij- deugd een weg- wer- pe- lijk kleed.